

SLÄKTFORSKARDAGARNA 2007



Hallands Genealogiska Förening, i år 25 års jubilerande, arrangerade i samarbete med Halmstad 700 år, Studieförbundet Vuxenskolan, Digi Arkiv samt Arkiv Digital årets Släktforskar dagar 24 – 26 augusti 2007 i Halmstad under temat "Gränsland – ett möte genom tid och rum". Huvudsponsor: Genline AB.

Konferenser

Aktiviteterna inleddes på fredagen med ett antal konferenser för ordförande, cirkelledare och redaktörer från förbundet anslutna föreningar.

Invigningstalare

Björn Molin, tidigare landshövding i Halland, talade under den högtidliga invigningsceremonin på lördagen i Teatersalongen på Halmstads Teater. Det budskap han förmedlade var: "Återvänd till källorna, sök i arkiven, trots den nya digitala teknikens intåg bland oss forskare!"

Utställningar med försäljning

Under lördag och söndag pågick utställningar med försäljning på Halmstads Teater. Ett hundratal utställare representerande arkiv och databaser, antikvariat, förvaltning, skola, svenska och danska släktforskarföreningar samsades om utrymmet på fyra våningsplan.

Föredrag

Resandefolket – från tattare till traveller. Bo Hazell berättar om tattare, skojare, kältingar och mycket annat under århundraden som föraktats av samhället och behandlats därefter. Men finns de kvar idag? Bo Hazell är journalist vid Sveriges Radio och har gjort flera radio- och TV program och även skrivit en bok om resandefolket.

SVAR på webben av Tommy Dahlberg, Svensk Arkivinformation, berättar om och visar kyrkoarkiven, mantalslängderna, folkräkningarna, frigivna straffarbetsfångar, sjömanshusen, generalmönstringsrullor mm och informerar om vad som är producerat och publicerat under det senaste året och vilka planer som finns för framtiden.

Släktforska via Internet med Genline av Peter Wallenskog, grundare och vd för Genline.

Tullhistoria – med tonvikt på Västkusten av Rickard Bengtsson, anställd vid Tullverket och författare med medarbetare till flertalet verk inom svensk tullhistoria. Den senaste boken, ”Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän. Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv” utkom 2006.

Halland blev svenskt – men blev hallänningarna svenskar? av Sven Larsson, historiker, född i halländska Gällared och nu verksam i Jönköping, har skrivit en uppmärksam bok, där han ur den lilla människans perspektiv skildrar ett dramatiskt skede i Hallands historia 1645-1720.

Kvalitet i släktforskningen av Guno Haskå, välkänd släktforskare, som varit ordförande i Skånes Genealogiska Förbund. Han är ansvarig för det skånska knektregistret och har ägnat sig åt kvalitetsfrågor inom släktforskning och utgivit ett antal böcker inom släkt- och hembygdsforskning.

En stund på jorden ”... när vi dansar en stund på jorden”, sjunger Cornelius Vreeswijk i vinjetten till SVT:s publiksuccé ”Din släktsaga”. Marianne Söderberg, initiativtagare, producent och programledare, berättar om tankarna bakom programserien.

Böndernas ställning i Halland vid nationsbytet av Arne Remgård, fil. dr. i historia, f.d. gymnasielektor vid Falkenbergs gymnasieskola.

Hallänningarna som stred för Hitler av Bosse Schön, dokumentärfilmsproducent och journalist. Efter mångårig forskning har han publicerat böcker såsom ”Svenskarna som stred för Hitler”. Bland dessa unga män fanns också några med anknytning till Halland.

Halmstad-Bolmen Järnväg från Smålands skogar till Hallands hav av Christer Engstrand.

Fröken Mathilda Ranch – fotograf av Anna-Lena Nilsson.

Svensk emigration och svenska arbetsresor till Danmark av Jørgen Mikkelsen, arkivarie vid Landsarkivet for Sjælland, expert på svensk immigration till Danmark.

Långarydssläkten – att forska fram världens största kartlagda släkt av Per Andersson, undervisningsråd i Stockholm, har givit ut ett 40-tal böcker om framför allt släkt, lokalhistoria och heraldik. Under 2006 utkom han med sjunde utgåvan av bokverket Långarydssläkten i fyra band med 149000 personer.

Riksstämman



Under ordförandeskap av 1:e vice ordföranden i Halmstads fullmäktige, Ulla Winblad genomfördes årets förhandlingar på Halmstads Teater.

Förbundets ekonomi och den avgående styrelsens ansvarsfrihet blev de viktigaste frågorna under stämman.

Under år 2006 uppkom ett underskott på 2,4 miljoner kr. En stor del av förbundets ekonomi baseras på försäljning av CD-skivor och böcker. Försäljning i nätbokhandeln under 2006 är omkring 1 miljon kr lägre än under 2005. Hyreskostnader för förbundets lokaler i Sundbyberg ökade med 400000,- kr. Släktforskarlagarna 2006 redovisar ett underskott på omkring 400000,- kr. Förbundet anställde flera nya medarbetare. För bokhandelsverksamheten inhandlade förbundet stora upplagor av böcker och CD-skivor. Förbundets skrifter, Släkthistoriskt Forum, Släktforskarlagarnas Årsbok och den nu nedlagda Svenska Antavlor har överupplagorna varit enormt stora.

Det kan konstateras att inte sedan i Linköping år 2000 då Ted Rosvall valdes till ordförande i släktforskarförbundet har det varit mer splittrat än nu. Med en liten men tydlig majoritet beslöts att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.



En omröstning genomfördes dessförinnan om frågan skulle avgöras under stämman eller senare. Först efter lång diskussion om ekonomin togs beslut med röstsiffrorna 89 för och 52 mot samt tio nedlagda att bevilja ansvarsfrihet. Motförslaget, framfört av DIS, var att bordlägga hela frågan om ansvarsfrihet till en senare tidpunkt. Det vann gehör från 68 av de närvarande 151 ombuden, medan 79 röstade för att avgöra frågan i dag.

Att frågan avgjordes snabbt kan bero på Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förenings kassör Tore Lanz yrkade på att frågan måste avgöras snabbt. Om vi skjuter på beslutet är det enda som händer att förbundet och föreningarna får nya kostnader i samband med en extrastämman kanske måste inkallas. Och resultatet för 2006 blir inte bättre för det, menade Tore Lantz. Vi har hört att revisorerna efter sin genomgång rekommenderar stämman att bevilja ansvarsfrihet. Vi bör lita på dem, menade han också.



DIS ordförande Olof Cronberg hade visserligen inte yrkat på extrastämman, utan ansåg att frågan skulle kunna tas upp igen först på nästa stämman, under förutsättning att styrelsen snabbt kommer med kompletterande och fördjupade redogörelser för ekonomin. Men detta avvisades av stämman.

Man stödde dock mangrant den protokollsanteckning som Sture Bjelkåker från föreningen DIS begärde, där styrelsen avkrävdes betydligt hårdare styrning och tätare rapportering av förbundets ekonomi, både inom styrelsen och ut till föreningarna.

Stämman röstade i enlighet med styrelsens förslag både då det gällde budget och verksamhetsplan med tillägg att man ska fortsätta att verka för en noggrannare folkräkning år 2011 än vad Skatteverket för närvarande planerar för.

Valberedningens förslag till nyval i förbundsstyrelsen godkändes innebärande att till styrelseledamöter valdes Siv Bergman, Anderstorp, Barbro Stålheim, Stigtomta, Lars Sundell, Stockholm och Karl-Ingvar Ångström, Härnösand. Till revisor valdes Sture Bjelkåker, Linköping.

Släktforskardagarna 2008

Malmö Släktforskarförening kommer att arrangera Släktforskardagarna 29 – 31 augusti 2008. Det kommer bl.a. att handla om freden i Roskilde 1658 och dess konsekvenser för befolkningen i de södra landskapen. Snapphanar och livet för fattiga och rika under 1600- och 1700-talen är andra ämnesområden. Riksstämman hålls den 30 augusti i Europaporten (tidigare Malmö Mässhallar) på Stadiongatan.

Håkan Karlsson

